

1 Schrijf de hoofdletters.



2 Lees de woorden van achter naar voren en schrijf ze over.

samohz

dnalrestiwz

ejikruiz

irakaz

tuohroz

wueeltuoz



3 Schrijf de zinnen in het gedicht van zeven zoete zuurtjes. Kies uit:

*Zeven zoete zuurtjes zaten in een fles
Zes zoete zuurtjes.
Zoek kwam mijn nicht Marie,*

*Zoek kwam de kruidenier,
Tien zoete zuurtjes.*

maar ééntje rolde in de goot. Nu zijn er nog maar ...

Daar kwam een heel oud wijf,

die heeft er eentje weggepikt. Toen waren er nog ...

Vijf zoete zuurtjes.

die heeft er twee gekregen. Toen waren er nog ...

Drie zoete zuurtjes.

die bracht voor mij een zuurtje mee. Toen waren er weer ...

Vier zoete zuurtjes, en toen kwam tante Mien,

die deed zes zuurtjes in de fles. Toen waren het er ...



Ik at ze op alleen.

Nu is het hele flesje leeg. Nou heb ik er geeneen.

Annie M.G. Schmidt

Hoe tevreden ben je over je schrijfwerk?

Schrijf de eerste letter van je voornaam op het podium.





1 Schrijf de hoofdletters.



Laten balanceren L L L L L L L L

Stapelen S S S S S S S S S S S S S S



2 Schrijf de plaatsnamen in de juiste toren.

- Spanje
- Letland
- Leuven
- Stekene
- Luxemburg
- Soedan
- Ledegebem
- Schotland
- Senegal
- Lichterfelde
- Lier
- Sint-Niklaas
- Schoten
- Lokeren



3 Puzzel de zinnen bij elkaar. Schrijf ze op.

3 trompet in Schelle.

2 een wedstrijd in Lede.

4 naar de bib.

4 Leesgierige Lars gaat

1 is een Italiaan.

1 snelle Silvio Sabba

5 naar de scouts.

2 Lenige Lena liep

3 Speelse Simon speelt

5 Sluwe Safa gaat

1

2

3

4

5



Liet je voldoende afstand tussen de woorden?

Kleur één duim als de afstand meestal niet gelijk is.

Kleur twee duimen als de afstand meestal gelijk is.

Kleur drie duimen als de afstand altijd gelijk is.





1a Maak bij elk pakje voor Ernestine de strik af. Start aan de stip.



1b Draai je schrift en doe hetzelfde bij de pakjes voor Gerard de vleermuis.



Ik ben Gerard en ik word 30 jaar! Best oud, hé!
 Dat komt omdat iedereen me met rust laat.
 Ik heb niet zo veel vijanden.
 Hiep hiep hoera voor mezelf!



1c Schrijf op elk pakje van Ernestine en Gerard de hoofdletters.

2 Schrijf de namen in de naambordjes voor het verjaardagsfeest.

Ebrou - Goos - Eliaz - Gibril - Eefje - Elona - Gaely - Esti - Gabia - Eldrick - Gleb





3 Schrijf de zinnen over.

- 1 *Goudvissen worden wel 28 jaar oud.*
- 2 *Egels worden wel 10 jaar oud.*
- 3 *Giraffen worden wel 25 jaar oud.*
- 4 *Elanden worden wel 20 jaar oud.*
- 5 Ezels worden wel 42 jaar oud.
- 6 Gorilla's worden wel 40 jaar oud.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Teken een kroon bij een woord dat je fantastisch mooi schreef.